

Micha 4:1-3 + Jesaja 2:1-5

Mi. 4: 1 Maar in het laatste der dagen (*hier m.b.t. Israël (Hos. 3:5) en de volkeren (Dan. 2:28)*) zal het geschieden, dat de berg (*≈ het Koninkrijk: Dan. 2*) van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen (*aardse koninkrijken/naties*); en hij zal verheven zijn boven de heuvelen (*minder machtige naties in de wereld*), en de volken zullen tot Hem toevloeien.

2 En vele heidenen zullen henegaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot de berg des HEEREN, en ten huize van de God Jakobs (*Zijn paleis/tempel*), opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem (*onderwijs door gelovig Israël*).

3 En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe (*het oordelen van de volken in de 33 jaren*); en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren (*vrede alom: in de 1000 jaren*).

Vs. 4: *Geen verschrikking meer, maar rust en overvloed (zitten onder wijnstok en vijgeboom).*

Vs. 6-8: *Terugverzameling van Israël (12 stammen: Mt. 24:31); de HEERE zal Koning over hen zijn voor eeuwig: v.a. de wederkomst van Christus op de Olijfberg (v.a. het einde van de 70^{ste} jaarweek).*

GEOPENBAARDE KONINKRIJK
= BERG v/h HUIS DES HEEREN

