

- f) Gij **Koning**: der heiligen (≈ gelovigen). Varianten in Griekse grondtekst: Koning der heidenen (vgl. Jer. 10:6,7); Koning der eeuwen (n.a.v. 1Ti. 1:17). Elders: Koning der koningen: 1Ti. 6:15; Opb. 17:17 (het Lam); Opb. 19:16. De Overste van de koningen der aarde (Opb. 1:5).
- g) **Al de volken** (Gr.: ethnos) zullen komen en voor U aanbidden. Vervuld in de 1000 jaren, het geopenbaarde Koninkrijk. Jes. 2:2; Jes. 56:6,7; Ps. 72:11,17; Za. 2:11; Za. 14:16.

**Jes. 25:6-7** (voor alle volken in het Koninkrijk: een vette maaltijd met reine wijn; vet: olie → Geest). Berg (Sion: 24:23; ≈ Koninkrijk). Bewindsel (Jes. 30:1: zonde) verslinden (wegdoen): door bekering vergeving van zonden voor het overblijfsel der volken. Alleen de gelovigen uit de volkeren (uit de 6<sup>e</sup> bedeling): Mt. 25:31 e.v. (oordeel over de volkeren door de Herder-Koning: de rechtvaardigen beërven het Koninkrijk).

**Jes. 11:1,9,10**: Rijsje uit tronk van Isaï (vader van David); koningschap door de opstanding van Jezus Christus: de Zoon van David, de Gezalfde, de Koning van Israël.

Vs. 9: Berg Mijner heiligheid (Sion); het geopenbaarde Koninkrijk (vgl. Dan. 2:34,35,44,45: steen → berg: vulde de hele aarde: Koninkrijk van de God des hemels wordt in de hele wereld opgericht). De aarde: vol van de kennis des HEEREN: alle volken kennen de HEERE (door geloof in Hem).

Vs. 10: De Heidenen (gojiem) zullen naar de Wortel van Isaï vragen (Opb. 5:5 + 22:16: de Wortel Davids: Jezus). Zijn rust (in het Koninkrijk) zal heerlijk zijn: rust en vrede op aarde in het geopenbaarde Koninkrijk.

