

Het spijsoffer: Lev. 2:1-16

Offers zijn onderdeel van de oudtestamentische wetgeving: schaduw, niet het beeld zelf: Hebr. 10:1; 8:5.

Brandoffer	welriekend	vrijwillig	nieuwe mens
Spijsoffer	welriekend	vrijwillig	nieuwe mens
Dank-/vredeoffer	welriekend	vrijwillig	nieuwe mens

Zondoffer	niet welriekend	verplicht	oude mens
Schuldoffer	niet welriekend	verplicht	oude mens

Spijsoffer:

- * Christus gaf Zich over voor de Gemeente om haar te heiligen (Jh. 17:19; Ef. 5:1,2,25-27; Hb. 7:25).
- * M.b.t. de wandel van de gelovige:
 - a) Dienstknechten der gerechtigheid; heiliging (Rom. 6:13,19,22; 1Th. 4:1-8).
 - b) **Overgave** (2Kor. 5:15b: Léven voor Hem die voor ons gestorven én opgewekt is); Rom. 12:1,2.
 - c) Praktische **toewijding** aan God (1Th. 4:1-8: God behagen). 1Pt. 2:5 (geestelijke offeranden).

Verschillende soorten van spijsoffers in Lev. 2:

- a) rauw: meelbloem + olie en wierook (Lev. 2:1-3).
- b) gebakken in de oven (Lev. 2:4); vuur ≈ oordeel (verbranding): gelouterd (bereid tot dienstbetoon).
- c) in de pan bereid ≈ op de bakplaat (Lev. 2:5,6).
- d) in een ketel klaargemaakt ≈ van de steel-/stoofpan (Lev. 2:7).
- e) eerstelingen; eerste vruchten: klein gebroken graan van volle groene aren (Lev. 2:12,14-16).

Lev. 2:1

Spijsoffer = minchah; ook: **geschenk** (gift, gave): vandaar: offer (op vrijwillige basis) om God te vereren; tot een liefelijke reuk voor de HEERE. Mal. 1:11 (**rein** spijsoffer); Mal. 3:3,4 (spijsoffer toebrengen in **gerechtigheid**) → gelovige is rein en rechtvaardig.

- Minchah: van nachah = leiden (Ps. 43:3); Ro. 8:14 (door de Geest geleid worden).
- Minchah: van noeach = **rusten**. Spijsoffer: geschenk aan God vanuit een situatie van rust. Mt. 11:28,29 (tot de Heer komen om rust te ontvangen); Hebr. 4:3 (door geloof ingegaan in de rust).

Meelbloem (solèth). Spijsoffer is geen bloedig offer, maar plantaardig.

Ge. 18:6 Abraham: koeken van drie maten meelbloem; ≈ **hetgeen iemand de HEERE geeft**.

Mt. 13:33 **Koninkrijk der hemelen** vergeleken met 3 maten meel; vrouw verwerkt zuurdesem daarin. Gelovige is nu reeds in het koninkrijk (Jh. 3:3-7; Kol. 1:13).

Ex. 29:2 **Heiligen v/d priesters**: o.a. met ongezuurd brood en ongezuurde koeken/vladen met olie van **tarwemeelbloem** gemaakt. 29:23,24,33. Gelovigen zijn priesters (Opb. 1:5,6).

Graan → malen → meelbloem. Olijven → persen: olie. **Olie** (shèmen): van olijven.

- * **Olijfolie** (Ex. 27:20; Mi. 6:15) voor het zalven van de (hoge)priester (Ex. 29:7), de koning (1Sa. 10:1; 16:13; 1Kon. 1:39). Zalven: gelovigen van de Gemeente behoren bij Christus, de Hogepriester en Koning naar de ordening van Melchizedek.
- * Beeld v/d (Heilige) Geest: Ef. 1:13 (verzegeld met de Heilige Geest der belofte); 1Jh. 2:27: De zalving leert u van alle dingen ≈ de Geest der waarheid zal u in al de waarheid leiden (Jh. 16:13; 14:26). **2Kor. 1:21,22**: Die ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des Geestes in onze harten heeft gegeven.
1Kor. 6: 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en *dat* gij uws zelfs niet zijt?
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam.
- * Olie daarop gieten → werking v/d Geest: Rom. 8:11 (God wil onze sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest); Rom. 8:14 (door de Geest Gods geleid worden). Ef. 5:18 (vervuld worden met de Geest); 1Th. 4:7,8 + 2Th. 2:13 (heiligmaking door de Geest). Gal. 5:16,22 en 25.

Wierook (lebonah): Opb. 8:3,4 (wierookvat met reukwerk: de gebeden van alle heiligen).

Ps. 141:2 Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht, de opheffing mijner handen als het avond(spijs)offer. Spijsoffer: een leven in aanbidding van God/Christus.

Wierook ≈ **aanbidding van God door de heiligen**; als levenshouding. 1Th. 5:17,18 (bidt zonder ophouden; dankt God in alles); Rom. 12:12 (volhardt in het gebed); Ef. 6:18; 1Pt. 4:7 (waken in de gebeden); Hebr. 13:15 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een **offerande des lofs**, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden.

Kol. 4:2 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelfde met dankzegging;

Wierook wordt verbrand: verspreidt een heerlijke, welriekende geur (voor God). Levenswandel van de gelovige als een liefelijke reuk voor de Heer. 2Kor. 2:15 (goede reuk van Christus zijn, door de reuk van Zijn kennis mee te delen, nl. het evangelie verkondigen).

Lev. 2:2,3

- * Spijsoffer: gedeelte (handvol) voor de HEERE, rest voor de priesters (vs. 3).
- * **Gedenkoffer**: gedenken van de verlossing en vergeving van zonde en schuld, de vrede met God, het dienstbaar zijn aan God (voorgaande drie offers). Opstanding centraal (2Ti. 2:8); brood en beker: "Doet dit tot Mijn gedachtenis" (1Kor. 11:24,25). Ef. 2:11-14.
- * **Vuuroffer**: offer door vuur verteerd. Het 'stoffelijke' wordt omgezet in het 'geestelijke'.
- * Heiligheid der heiligheden: het is voor de HEERE een allerheiligste zaak.
- * Een liefelijke reuk voor de HEERE. Ef. 5:2 (Christus: ons voorbeeld → wandelen in de liefde).

Lev. 2:4-7 en 11

Vs. 4-7: **Ongezuurde** (matzooth) koeken, vladen (dunne koeken): meelbloem + olie. Ongezuurd ≈ oprechtheid, waarheid (1Kor. 5:8). Gelovige is ongezuurd: 2Kor. 5:17 (in Christus: nieuwe schepping). Daarom: in nieuwigheid des levens **wandelen** (Rom. 6:4); in nieuwigheid des Geestes **dienen** (Rom. 7:6); de nieuwe mens aandoen (Ef. 4:24).

Vs. 11: Géén **desem** (chametz); **zuurdesem** (se'oor): zuurdeeg: deeg dat overgebleven (oud) is. Ps. 71:4 (gedesemd zijn ≈ opgeblazen zijn (van de goddeloze); ≈ werking van gist).

Ex. 13:3 Reden voor niet eten van het gedesemde (bij Pascha, ongezuurde broden): de HEERE heeft u uitgevoerd uit Egypte ≈ **ontvangen van verlossing**. Bevrijd uit slavernij (van zonde, wet, dood, satan). Als dienaren van het nieuwe verbond vrijgemaakt en staande in de vrijheid.

Zuurdeeg:

- a) ≈ (**value**) **leer** der Farizeeën, Sadduceeën en Herodianen (Mt. 16:6,12; Mk. 8:15).
- b) **geveinsheid** (Lk. 12:1). T.o. ongeveinsd: Rom. 12:9 (liefde); 1Ti. 1:5 (geloof); 1Pt. 1:22 (broederlijke liefde).
- c) Weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg (Gal. 5:9: besnijdenis/wet t.o. vrijheid/genade).
- d) **kwaadheid, boosheid, het oude**: 1Kor. 5:6-8.

Vs. 11: Geen **honing** (debash): type van het Woord van God: Spr. 24:13,14 (de kennis der wijsheid); Ps. 19:10 (bevelen/wet/gebod/rechten des HEEREN: zoeter dan honing en honingzeem).

Ps. 119:103 Hoe zoet zijn **Uw redenen** mijn gehemelte geweest, meer dan honing mijn mond!

Het Woord biedt de gelovige niet aan God aan, want Hij is het Woord Zelf. Góð geeft Zijn Woord aan de gelovige, opdat het rijkelijk in hem wonen zou (Kol. 3:16). Honing is zoet. Een spijsoffer is voor God al zoet! Mal. 3:3,4. Een spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Het spijsoffer zal den HEERE zoet wezen.

Lev. 2:8-10

≈ Lev. 2:2,3. Deel v/h spijsoffer is voor de HEERE; door de priester op het altaar gebracht. Overblijfsel v/h spijsoffer: voor de priester. Onder het nieuwe verbond zelfde principe: gelovigen dragen bij in onderhoud v/d dienaren van God: 1Kor. 9:6-15; 2Kor. 9:6,7; Gal. 6:6; 2Ti. 2:3,4; Hb. 13:16. Fil. 4:15-18.

Lev. 2:12

Offerande der **eerstelingen** (reeshieth). **Rom. 8:23** (wij die de eerstelingen des Geestes hebben). **Jak. 1:18** (gebaard door het Woord der waarheid: eerstelingen Zijner schepselen). Gelovigen bieden zichzelf

als eerstelingen (of eerstgeborenen) aan bij de Heer. Niet op het altaar (\approx dood, slachten): we zijn reeds met Christus gestorven (zond- en schuldoffer). Eerstelingen des Geestes: wedergeboorte. Als wedergeborene aan de Heer toegewijd zijn.

Lev. 2:13

Zout (mèlach). Zout: uitbeelding van de **werking** van het Woord van God.

- a) **Bederfwerend**: Mk. 9:50 (Hebt zout in uzelf, en houdt **vrede** onder elkander).
- b) **Reinigend, zuiverend**: 2Kon. 2:20,21 (water gezond gemaakt door Elisa m.b.v. een nieuwe schaal met zout). **Gezondmakend**: door onderwerping aan het Woord van God, de gezonde leer (Tit. 1:9; 1Ti. 6:3); dan: gezond in het geloof zijn (Tit. 1:13).
- c) **Smaakgevend**: Mt. 5:13 (het zout der aarde).
Kol. 4:6 Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid (of: in genade), met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.
- d) **oordelend** (Sodom/Gomorra: Dt. 29:23 + Zef. 2:9; Eze. 47:11); Woord kan oordelend werken t.a.v. de oude mens, het vlees. Vrouw van Lot werd een zoutpilaar (Ge. 19:26).
- e) m.b.t. **eeuwigheid; dingen die blijven**. Nu. 18:19; 2Kro. 13:5 (eeuwig zoutverbond).

Zout: zich overgeven aan de Heer, zodat het Woord (en de Geest) hun werk kunnen doen in/aan/door de gelovige. 1Th. 2:13 (Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft); Ef. 5:26 (heiliging/reiniging door het bad des waters door het Woord). Gelovige: gericht op het eeuwigblijvende Woord Gods (1Pt. 1:23,25).

Lev. 2:14-16

Spijsoffer der eerste vruchten (bikoer; + eersteling); groene aren (aviev): worden gedord (\approx geroosterd) of kleingebroken graan (gèrès + karmèl); < garas (uitdrijven, uitgooien) + karmel (vruchtbaar (veld)); het oude wordt uitgedreven om vrucht te dragen. De oude mens afleggen met zijn werken door de nieuwe mens aan te doen (Ef. 4:22-24; Kol. 3:9,10); om vrucht te dragen in goede werken (Kol. 1:9,10).

Bikoer \approx begoor = eerstgeborene: gelovige behoort tot de Gemeente van eerstgeborenen (Hb. 12:23). Leven als eerstgeborenen: behorend tot Christus, de Eerstgeborene uit de doden (Kol. 1:18) en de Eerstgeborene onder vele broeders (Rom. 8:29); d.w.z.: wandelen waardig onze hemelse roeping (Ef. 4:1).

Niet zoals Ezau ons eerstgeboorterecht verachten (Hb. 12:16). Edom: "Laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar" (Ge. 25:30). Rood \approx aardse dingen. Gelovige is als eerstgeborene gericht op de hemelse dingen (\approx (hemels)blauw). Kol. 3:1,2: Zoekt/bedenkt de dingen die boven zijn. Gericht op de wijsheid die van boven komt (Jak. 3:17).

Toepassing van het spijsoffer is o.a. te lezen in:

- a) Ef. 5:1,2 en 8-10 en 15-20: wandelen als **navolgers Gods**, toegewijd aan en tot eer van Hém.
- b) 1Th. 4:1-9 (wandelen om God te behagen, heiligmaking; broederlijke liefde).