

De Gemeente in het Oude Testament

Bij de bespreking van dit onderwerp gaat het er om hoe wij over de Gemeente, het lichaam van Christus, in het Oude Testament kunnen lezen. Jezus Christus is het Hoofd van de Gemeente, die Zijn lichaam genoemd wordt (Ef. 1:22-23). Het lichaam bestaat uit vele leden (Rom. 12:5). Dat zijn de gelovigen sinds de opstanding van Christus tot en met de opname van de Gemeente. De Gemeente bestaat dus niet uit alle gelovigen sinds Adam tot en met het verdwijnen van de hemelen en de aarde. Alleen de Gemeente heeft een hemelse roeping en bestemming.

De Here Jezus sprak in Matthéüs 16:18: "... op deze Petra zal Ik Mijn Gemeente bouwen ...". Het woord petra betekent steenrots. Dit verwijst naar 1Kor. 10:4: "de steenrots (Gr.: petra) was Christus". De Heer zegt dat Hijzelf Zijn Gemeente zal bouwen. Hijzelf is het Fundament (1Kor. 3:11), maar ook de uiterste Hoeksteen (Ef. 2:20).

Het Griekse woord voor 'Gemeente' is 'ekklésia'. Dat betekent 'eruit geroepen'. Door de prediking van het evangelie der genade worden mensen geroepen. Wie tot geloof komt, is geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbare licht (1Petr. 2:9). De Gemeente bestaat uit gelovigen, die geroepen zijn zowel uit de Joden als uit de heidenen (Rom. 9:24).

De Gemeente wordt als een verborgenheid beschouwd (Ef. 3:3,4), waarover pas na de opstanding van Christus openlijk gesproken werd. Dat betekent niet, dat de Gemeente daarom niet in het Oude Testament terug te vinden is. Vele citaten uit het O.T. worden nl. in het N.T. op de Gemeente van toepassing gebracht. Vergelijk bijv. Ef. 5:30-32 met Gen. 2: 18-25. Met het licht van het N.T. kunnen we de Gemeente in het O.T. herkennen.

We weten, dat als Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid, dat de gelovigen van de Gemeente met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid (Kol. 3:4). Dat houdt tevens in dat vele Schriftgedeelten in het O.T., die over het toekomstige werk van de Here Jezus Christus gaan, vaak inclusief de Gemeente gelezen kunnen worden. De gebeurtenissen in de dagen van de wederkomst van Christus vinden uiteraard plaats nádat de Gemeente is opgenomen in de hemel. De Gemeente zal dan betrokken worden in het werk, dat de Heer in deze wereld zal gaan doen. We zullen met de Heer de wereld en de engelen oordelen (1Kor. 6:2,3). We zullen met Christus regeren (2Tim. 2:12). We zullen dan betrokken zijn bij het oprichten van het Koninkrijk van God in deze wereld.

In deze studie zullen diverse Schriftplaatsen aan de orde komen, die verduidelijken hoe we de Gemeente in het Oude Testament kunnen terugvinden.